

Hoe moet ik van u houden

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

Hoe moet ik van u hou - den, mijn schoon, lief kind!
6
Uit zon - be-roos - de wou - den waait de a - vond - wind uw
11
haar vol goud en geu - - ren. Hoe
16
moet ik van u hou - den, die steeds van u moet gaan! Kwam
21 *trager* *iets sneller*
schei - den nooit en een - zaam treu - ren, schoon hart, hoe
25 *sterk tegenhouden*
zou - den wij God ver - staan! schoon hart, hoe zou - den wij God ver - staan!

Sterrenhemel

René De Clercq

Andante

René De Clercq (1877-1932)

1. Van wat op aar - de mag ge - - schiën, wat
2. Daar spant en gloeit in duis - t're pracht een
4
zijn ons zorg en smart? Den he - mel kun - nen wij niet
blau - wend vuur - ge - welf, en eeu - wig in de scho - ne
7
zien, of ster - ren draagt ons hart.
nacht bloeit lief - de om lief - de zelf.